

Canon van interessante fotografen

2023

Canon van interessante fotografen

Nee, geen merk! Maar een overzicht van fotografen, waar ik jullie op attent zou willen maken. Niet de usual suspects, of de gearriveerde fotograaf.

Fotografen van A tot Z in 5-10 minuten. In principe elke week, tenzij er belangrijke redenen zijn om hiervan af te wijken.

Dit is niet **de** Canon, maar puur mijn persoonlijke smaak



A



B



C



D



E



F



G



H



I



J



K



L



M



N



O



P



Q



R



S



T



U



V



W



X



Y



Z



Mladen **P**ikulic



[Instagram Mladen Pikulic](#)



[Website Mladen Pikulic](#)



[Mladen Pikulic op FB](#)

Fotograaf Mladen Pikulic is een fotograaf uit Sarajevo, die vanwege oorlog in voormalig Joegoslavië uiteindelijk in regio Rotterdam terecht is gekomen (woonachtig Ridderkerk!!! 😊)

Mladen **P**ikulic

Hij is afgestudeerd in journalistiek in de richting fotografie op Universiteit van Sarajevo. En is door de oorlog in zijn land ook fotojournalist geworden. De foto's die hij toen heeft gemaakt heeft hij met andere collega-fotografen verzameld in boek: "Sarajevo Self-portrait".

Het werk dat Pikulic laat zien, is een serie over de oorlog vanuit gezichtspunt van kinderen. Geen dode mensen langs het front, maar juist het alledaagse leven.



Mladen **P**ikulic

Is werkzaam in regio Rotterdam en is eigenaar van fotostudio "Fotoland" in Ridderkerk. Heeft bijna de Zilveren Camera gewonnen met portret van Herman den Blijker.

Op zijn website voornamelijk portretten, maar hij heeft ook eervolle award gewonnen bij BBC n.a.v. Alzheimer Day. Ook begeeft hij zich in de kunstwereld en heeft een paar boeken op zijn naam staan.



Mladen **P**ikulic



Mladen **P**ikulic

Hij heeft in Bosnië een serie geschoten over zwerfhonden, waarmee hij ook de situatie schetste van Bosnië in transitie naar nieuwe samenleving.



Mladen **P**ikulic

In "Beleving Belicht" portretteert hij bewoners van verpleeghuis "De Schildershoek" in de Haagse Schilderswijk. De foto hiernaast won bij de BBC bij inzendingen rondom World Alzheimer Day. Recensie NRC Handelsblad:

Het boek, met zo'n zeventig zwart-wit foto's, is een knap, hier en daar verdrietig, maar sentimenteel fotoboek. De slijtage is er en die ramt Pikulic er niet nog eens in. Geen spoor van extra belichting, grofkorrelige hardheid of noodlottige detaillering. Het late middaglicht van buiten deed binnen zijn subtiele werk.



[Beleving Belicht](#)